

## Bezoek aan Tiengemeten

Op zaterdag 15 juni 2013 naar het eiland Tiengemeten in het Haringvliet om samen met gastheer/gids Martin Doolaard en andere gasten een inspirerende natuurwandeling te maken. Het begint bij aankomst bij de veerpont met een flink pak regen, maar dat zou snel vervliegen en plaats maken voor prima wandelweer. Bij en op de pont kennismaken met de reisgenoten voor deze dag.



Tiengemeten was een agrarisch eiland maar is nog niet eens zo lang geleden teruggegeven aan de natuur. Het eiland werd voorheen bewoond door boeren en dagloners, maar nu hebben vooral vogels en Hooglanders hun plek opgeëist.



Met een gezelschap van 6 personen maken wij ons op voor een wandeling over het eiland,

een rondje van zo ongeveer 13 kilometer. Een flinke bries om “de kop leeg te maken” en een zonnetje om vrolijk van te worden en inspiratie op te doen.



Een prachtige tocht langs in verval aan het raken boerderijen over een deels onder water gezet eiland. Met prachtig uitzicht op de vele mooie boten en schepen die over het Haringvliet varen. Intrigerend is het daglonershuisje in de nabijheid van de Ida Hoeve, nu midden in het water!

Wie hebben daar gewoond en wat heeft zich daar allemaal afgespeeld?



Naar alle waarschijnlijkheid is hier vooral veel uitgerust door Dagloners die na een dag hard werken zittend voor dit huisje konden genieten van rust en ruimte en bovenal de keurig door hen verzorgde akkers en weiden. Als gevolg van het teruggeven aan de natuur is het huisje na het doorbreken van een dijk in 2007 nu onbereikbaar geworden en in verval aan het raken.

Inspirerende natuurwandeling met reflectiemomenten, in een oase van rust op eiland Tiengemeten

Maar toch heeft het op die geïsoleerde plek nog een nuttige functie, het huisje dient als bron van inspiratie voor langslappende wandelaars.



Waar eerst onderdak en beschutting werd geboden voor Dagloners, wordt nu inspiratie en ontspanning aangeboden aan Dagbezoekers! Ook kunnen deze bezoekers gedachten die “in de weg zitten” bij dit huisje achterlaten en weer “opgeruimd” hun reis vervolgen.

Na een prachtige tocht over het eiland, met momenten van rust, maar ook met goede gesprekken tijdens het wandelen, bereiken we tegen 16.00 uur weer de pont.



We varen terug over een onstuimig Haringvliet. Ieder met nieuwe gedachten, ervaringen en inspiraties en wie weet is er ook nog het een en ander achtergelaten bij dat huisje midden in het water!

Frank Sukel, FSA/Teams2Win  
[www.teams2win.nl](http://www.teams2win.nl)

F	S	
A		T
	2	W

## Uitnodiging van Martin Doolaard, Energy Coach



Heb je zin om eens lekker te ontspannen in een prachtige omgeving? Tiengemeten biedt een oase van rust in ons jachtig bestaan. Het is een van onze mooiste natuurmonumenten met uitnodigende natuurgebieden zoals Weemoed, Weelde en Wildernis. Tiengemeten ligt middenin het Haringvliet en is bereikbaar met de veerdienst van Nieuwendijk, waar we om 09.45 uur verzamelen. De pont vertrekt om 10.00 uur precies. Aangekomen op het eiland starten we in het bezoekerscentrum met koffie/thee alvorens we de verschillende natuurgebieden gaan verkennen. Om ca. 13.00 uur verzamelen we in De Herberg voor een gezamenlijke lunch, waarna we terugwandelen naar de pont.

**Natuurlijk Geïnspireerd**

[www.natuurlijkgeinspireerd.nl](http://www.natuurlijkgeinspireerd.nl)

Met dank aan Martin, Hans, Piet, Petra en Dalinique. Als je nog wat meer wil weten van Tiengemeten dan zijn dit twee leuke sites:

[www.tiengemeten.info](http://www.tiengemeten.info)

[www.tiengemeten.com](http://www.tiengemeten.com)